

Verksamhetsberättelse för Bruk i baljan 2018

Under året har föreningen genomfört två arrangemang och dessutom en exkursion till Gripsholms slott för att besöka Lejonet.

Styrelsens verksamhet

Efter kritik från revisorerna har styrelsen under året genomfört fler styrelsemöten än tidigare. Styrelsen har också slutfört uppdraget som beslutades på förra årsmötet genom att kontakta aktuella personer för att fråga om de fortfarande vill vara med i föreningen. Styrelsen har också laddat upp en logga på spreadshirt.se och har tagit fram en prototyp för föreningströja. Vår metod innebär att varje medlem själv får välja hur plagget ska se ut och själv stå för kostnaden.

Exkursion till Gripsholms slott

I maj företog sig föreningen en resa till Mariefred, där Gripsholms slott besöktes. Många tavlor med ibland tvivelaktiga motiv beskådades och inga kulturarvsrelaterade olyckor inträffade. Det enda missödet var ett bakhåll av personalen då kakor delades ut i gruppen. Föreningen fick en fin gruppbild med Lejonet och begav sig efter detta till Västerås där finalen i Eurovision engagerade gruppen med blandat intresse.

Projekt

Nationaldagspicnic - Tårta vid Strömmen

På nationaldagen anordnades sekelskiftespacnic, som sedan ett år tillbaka hålls i Norrköping. Efter rekognosering av lokalbor hade platsen bestämts till en dunge på Himmelstalundsfältet och placeringen visade sig vara mycket lyckad. Efter trivsamt fika blev sällskapet anfallna av en traktor med container och fick därför omgruppera sig. Sedan följde en mycket lyckad antikvarisk tur bland hållristningarna och en något mindre lyckad episod av aqua-golf, där en stor mängd golfbollar slogs ner i Motala ström. Vi vill dock notera att mannen i båten undgick tillbud och att dagen var till mycket belåtenhet.

Nostalgia

I augusti arrangerade föreningen Nostalgia - Ett lajv om lottorna, lugnet och lömskheten. Lajvet utspelade sig på rekreations- och rehabiliteringsanläggningen Ämtetorp år 1933, där musik och kamratskap blandade sig med mysterier och krälände kaos i en mustig soppa av spioneri, ockultism och potatis.

Arrangemanget hade totalt 29 deltagare, 4 arrangörer och 2 kockar på plats. Av deltagarna var 11 stycken (38%) kvinnor, 17 stycken (59%) var män och 1 (3%) hade annan könstillhörighet. Medelåldern var drygt 29 år, med en spridning på 9 till 46 år. Lajvet hade relativt få deltagare, vilket underlättade det praktiska arbetet och bidrog till att göra spelet både intensivt och nära. Tillsammans med det faktum att vi fick maten billigt gjorde att föreningen gick ekonomiskt plus på arrangemanget.

Till Nostalgia testade vi ett nytt koncept vid skapandet av roller. Vi skapade grupperna lottorna/röda korset, patienterna, militärerna, scouterna och övriga samt en lista med olika

rollkoncept till respektive grupp. När man gjorde sin intresseanmälan fick man välja och rangordna tre olika av dessa koncept. Samtidigt fick man svara på ett antal frågor om vilken typ av spel man ville ha och vilken typ av person man kunde tänka sig att spela. Efter att anmälan var betald och den första tidsfristen hade gått ut delade vi ut koncepten till deltagarna tillsammans med en bakgrund och intrig som baserades på deltagarens svar på frågorna. Flera av deltagarna fyllde sedan i med mer information om sin roll och fick i vissa fall även mer information att använda i spelet på plats. Utvärderingen har visat att de färdigskrivna koncepten mottogs positivt av deltagarna. Arrangörerna kan konstatera att det inte innebar mindre jobb vid intrigskrivandet men att det sannolikt gjorde det enklare att forma de tydliga och hierarkiska grupperna som vi ville åstadkomma på lajvet.

Några av de sakerna som deltagarna uppskattade mest med lajvet var den levande världen, till exempel genom telegrammen och att vi skrev dem på plats under lajvet, att det hände mycket saker hela tiden samtidigt som det fanns en vardag, intrigerna och handlingen samt platsen, all färdiglagad mat och sovplatserna.

En av de sakerna som deltagarna upplevde som mindre bra var att mattiderna blev något ojämnt fördelade, vilket berodde på personalbrist i köket och att vi hade missat att beräkna extra tid på grund av att det varken fanns elektricitet eller rinnande vatten på området. Deltagarna hade också önskat mer information om platsen och lite mer tips om vad de skulle kunna ordna med själva i form av utrustning. Det fanns också önskemål om ännu mer mystik och fler hemliga saker att upptäcka.

Att äta lök

Styrelsen noterar att arrangemangen under året har varit lyckade och vi konstaterar att vi gör oss bra i blandningen mellan pilsnerfilm och kosmisk skräck. Under året har föreningen arbetat för att frälsa fler personer i lajvarrangerandets ädla konst, vilket har gått bra på det stora hela. Någon har gjort liknelsen "att arrangera lajv är som att äta en rå lök - man vet inte varför man gör det och det gör lite ont men fortsätter ändå". Styrelsen ser fram emot ett nytt år där fler medlemmar upptäcker hur roligt det är att äta rå lök.

Stora städer ska stå som ett underverk.

Skärblacka, den 7 november 2018

Sara Salkvist, ordförande

Nils Cordes, sekreterare

Stefan Carlsson, kassör

Michaela Wedin, ledamot

Simon Laudell, ledamot